

In de serie 'Pionieren' gaat het deze keer over 'De Binnenkamer', de virtuele getijdengemeenschap vanuit Nieuw Hydepark in Doorn. Wat zullen we ons hierbij voorstellen...?

GERT LANDMAN

Dr. G.M. Landman is protestants predikant en bestuurslid van De Binnenkamer. Eerder was hij ook redacteur van zowel beide Dienstboeken als het Liedboek 2013. De ondertitel van dat Liedboek 'Zingen en bidden in huis en kerk' vat ook zijn leven samen en is zijn motivatie om van harte met dit protestantse kloosterinitiatief mee te doen.

'Bid en bemin' in De Binnenkamer



Honger naar geestelijk leven

De Binnenkamer is een initiatief van Reintje Stomphorst, behalve predikant ook verbonden aan de orde van de Karmelieten. Het is opvallend dat in de kloosters van ons land de bezoekers van buiten voor minstens de helft protestants zijn. Waarschijnlijk komt dat doordat het dagelijks gebed thuis bij velen verkommt. Ooit schafte de Reformatie de kloosters af; de getijdendiensten die er werden gebeden werden verplaatst naar de gezinnen, dáár moest de plek zijn voor de dagelijkse omgang met God. Maar in hoeveel huizen worden nog ochtend- en avondgebeden gehouden of aan tafel uit de Bijbel gelezen? In veel huishoudens is dat verwaterd of verdwenen. Mensen die alleen wonen komen er vaak niet toe om in zo'n vast ritme te bidden. In gezinnen is degene die dat wel wil soms de enige in huis en dan komt het er ook niet van. Het dagelijkse gebed kun je dan wel gaan opzoeken in bestaande kloosters, maar dat is inspiratie voor af en toe, daarmee heb je nog geen gebedsritme gevonden in je eigen leven van dag tot dag.

Gebedshulp via internet

Daarom is er de virtuele getijdengemeenschap De Binnenkamer. Deze naam komt uit de Bergrede waar Jezus zegt: 'Als je bidt, ga in je binnenkamer, doe de deur dicht en bidt tot je Vader in het verborgene' (Mat. 6,6). Bij dit 'bidden in het verborgene' kun je geholpen worden door aan te haken bij het gebed dat dagelijks wordt gebeden in de kapel van Nieuw

Als je bidt, ga in je binnenkamer,
doe de deur dicht en bidt tot je Vader in
het verborgene...

Hydepark in Doorn, vanouds de opleidingsplek voor predikanten en nu ook het zorghotel van de Protestantse Kerk. Wie de beelden via bovengenoemde website binnenhaalt, ziet soms een groep voorangangers die er nascholing krijgen, soms een aantal vakantieasten, soms mensen uit naburige plaat-



vergaderhart maar ook een biddend hart zijn. Dat juist van deze plek een impuls voor het dagelijks gebed uitgaat naar mensen overal in het land en daarbuiten, daarom gaat het in dit initiatief van de Stichting De Binnenkamer.

Tegelijk ligt hier een uitdaging. Diverse protestantse kloosterinitiatieven of pioniersplekken die de laatste tijd in opkomst zijn, tref je aan in een stad of dorp, waar al mensen wonen die eraan mee kunnen doen, dicht bij huis. Op Nieuw Hydepark, in de bossen tussen twee dorpen in, woont niemand. Als er geen cursusgroep voor een paar dagen of vakantiegroep voor een week is, is het huis

sen als Driebergen en Doorn, en soms alleen de voorganger. Ook dan gaat het getijdengebed door, ter wille van al die mensen thuis die gehoor geven aan de oproep: 'Maak het stil in jezelf en bid mee'. Inmiddels doet een gestaag groeiend aantal dat, al of niet dagelijks: van thuis uit, of op vakantie, of uitgezonden als militair, werkend voor een ambassade of een Nederlands bedrijf.

leeg. Dat maakt het volplannen van het dienstrooster lastiger: zowel voorgangers als kerkgangers moeten altijd van elders komen voor het getijdengebed, tenzij er die ochtend of avond al mensen in huis zijn die willen meebidden. Toch raken er steeds meer voorgangers en kerkgangers uit de regio hierbij betrokken, de Binnenkamer groeit.

Er zijn tal van manieren om mee te doen: als luisteraar, kijker en meebidder, of ook als vriend, donateur, participant, aspirant kernlid...

Locatie als uitdaging

De plek waar dagelijks gebeden wordt, is het hart van de Protestantse Kerk in Nederland: er vinden diaconale vakanties plaats, cursussen voor predikanten en kerkelijk werkers, en synodevergaderingen. Het hart van de kerk moet niet alleen een

Vormen van participatie

Wie zich met de Binnenkamer wil verbinden, vindt op de website onder 'cirkels van verbondenheid' de opties: behalve als luisteraar / kijker / meebidder kun je je registreren als vriend of donateur, participant, of als aspirant kernlid; met diverse vormen van onderling contact, zoals chatgroepen in het digitale klooster. Je kunt worden ontvangen en begeleid door digitaal gastenpastor Jacqueline Sniijders. Voor ieder die meebidt via de 'live streaming' is er de mogelijkheid om voorbede-intenties aan te reiken. Die worden dan meegenomen in de dagelijkse diensten in de kapel van Hydepark.

Een actievere vorm van meedoen is voorgaan. Ook wie te ver weg woont om met regelmaat naar Hydepark te komen, kan toch een avond- of ochtendgebed 'adopteren': geef je op om – op een datum die je schikt – een gebed te komen verzorgen, als musicus, of met je muzikant en/of koor of cantorij. De orden van dienst zijn te downloaden op de website; ook vind je daar filmpjes over hoe je op de kloostermanier onberijmde psalmen zingt. Dit wordt ook geoefend tijdens workshops onder leiding van ds. Gert Landman, die onder andere heeft meegewerkt aan de beide Dienstboeken en aan het Liedboek 2013.



De kloosterregel

De getijdengemeenschap De Binnenkamer heeft als opdracht 'Bid en bemin'. Dit betreft het dienen van God en de naaste. Het evangelie (Mat. 22,37-40) noemt als de twee grootste geboden de liefde tot God en de naaste. Het eerste leidt tot de aansporing: 'bid' en het tweede tot: 'bemin'. Wie klikt op 'De Regel' vindt op beide aspecten een reflectie aan de hand van bijbelteksten en uitspraken van kerkvaders en -moeders. De inspiratie komt van vele geloofsgetuigen, zoals Augustinus, Bonhoeffer, Thomas à Kempis, Teresa van Avila en Hildegard von Bingen.

Inspirerende teksten

Wat zij hebben nagelaten, daar kunnen wij uit putten. Een eerste bloemlezing aan gebedsteksten is te vinden in een serie ochtend- en avondgebeden, samengesteld voor elke dag van de maand. Deze bibliotheek moet nog groeien. Ieder die participant of lid wordt, kan eraan bijdragen door teksten die hem of haar inspireren toe te voegen.

Velen kennen het verlangen te groeien in het leven naar de twee grote geboden. De regel 'bid en bemin' daagt ons uit om hiervoor een eigen vorm te zoeken die past bij ons leven. In de getijdengemeenschap vinden mensen hierbij geestelijke begeleiding en ondersteunen en stimuleren ze elkaar. □

Op de website www.bidinebinnenkamer.nl worden korte gebedsdiensten uitgezonden, elke doorweekse morgen en avond om half tien. Verder vind je in het 'Klooster in de cloud' behalve de kapel ook een ontvangstruimte, een bibliotheek, de kloosterregel, groepsruimtes voor participatie en mogelijkheden om je aan te melden.

