

Beste mede gemeenteleden van de wijkgemeente Lukas,  
Gisteren was het Koningsdag, een dag zo anders dan andere jaren. Overal wapperden de vlaggen en wellicht was er ook een tompouce bij de koffie, maar er was geen rommelmarkt, geen optocht, geen muziek... Wat missen we de 'gewone dingen ... We merken het ook in jullie verhalen. Het gemis wordt met de weken groter. Wat wil je graag weer op bezoek bij je ouders, je kinderen of kleinkinderen, je vrienden en kennissen. Wat wil je graag weer naar de kerk, om te zingen, te bidden, samen te zijn... Wat missen mensen hun collega's, hun ritme, hun ontmoetingen... Vanuit de kerk proberen we er te zijn, voor jullie, voor anderen. In samenwerking met de verzorgingshuizen zijn er ideeën om bijvoorbeeld te gaan zingen bij de verzorgingshuizen. Heb je ideeën hoe we er als kerk kunnen zijn in Wageningen, deel ze met ons! We blijven hoop houden en hoop delen!

**- Gedicht Charles Péguy, 'het kleine meisje van de hoop'**

Geloof en liefde zijn als vrouwen.  
Hoop is een heel klein meisje van niks.  
Zij stapt op tussen de twee vrouwen en iedereen denkt: die vrouwen houden haar bij de hand, die wijzen de weg.

Maar daarvan heb ik meer verstand,  
zegt God, ik zeg:  
het is dat kleine meisje hoop  
dat al wat tussen mensen leeft  
en al hun heen en weer geloop  
licht en richting geeft.

Want het is dat kleine meisje hoop  
- je ziet het zwak zijn, bang zijn, beven,  
je denkt soms dat het zo onooglijk is -  
het is dat kleine meisje hoop dat de mensen laat zien,  
zien soms even.  
wat in het leven mogelijk is. De kleine hoop



**Psalm 116**

<sup>1</sup>De HEER heb ik lief, hij hoort mijn stem, mijn smeken,  
<sup>2</sup>hij luistert naar mij, ik roep hem aan, mijn leven lang.  
<sup>3</sup>Banden van de dood omknelden mij, angsten van het dodenrijk grepen mij aan, ik voelde angst en pijn.  
<sup>4</sup>Toen riep ik de naam van de HEER: 'HEER, red toch mijn leven!'  
<sup>5</sup>De HEER is genadig en rechtvaardig, onze God is een God van ontferming,  
<sup>6</sup>de HEER beschermt de eenvoudigen, machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd.  
<sup>7</sup>Kom weer tot rust, mijn ziel, de HEER is je te hulp gekomen.

## Gebed in kwetsbare tijden

Schepper van hemel en aarde,  
Uw goede schepping zucht  
en wij zuchten mee.  
Wat zijn we kwetsbaar.

Maar U bent een rots om op te bouwen  
een bunker om in te schuilen  
een licht om op te koersen  
in donkere tijden.

Nu alles wankel lijkt:  
onze gezondheid, onze economie  
nu we niet naast onze naasten kunnen staan  
en het lastig is om ons aan U vast te klampen  
bidden we:

Houd ons vast.  
Wees onze bodem.  
Maak Uw aanwezigheid merkbaar  
in onze levens  
en overal waar eenzaamheid, angst en onzekerheid  
de overhand dreigen te nemen.

Met Jezus bidden we mee:  
Vader, in Uw handen bevelen we onze geest. Amen.



## Tot slot

Deze wekelijks 'pastorale brief' van wijkgemeente Lukas in Wageningen is voor jezelf, ter inspiratie en bemoediging. Of om rond te delen aan mensen om je heen. Print hem uit en stop hem in de brievenbus bij iemand waarvan je denkt: die vindt dit wellicht fijn. Of stuur hem door per mail.

Voorlopige zenden we iedere woensdagavond om 20 uur een uurtje uit via de website (luister ook, als het via de website druk is via [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl)). Een uur met muziek, bemoediging, persoonlijke verhalen en gebed.

**Hartelijke groet namens wijkgemeente Lukas**